



Jacob Kammenga
1930-2012

Op de dag waarop hij de voorzittershamer zou overdragen, hebben wij met grote verslagenheid kennisgenomen van het plotselinge overlijden van onze zeer gewaardeerde voorzitter, Jaap Kammenga.

Wij wisten sinds enkele dagen dat hij een ongeneeslijke aandoening had en de tijd die hem restte, zou kort zijn, Maar je hoopt, tegen beter weten in, dat er nog een moment komt voor afscheid. Maar dit heeft niet zo mogen zijn.

Hij overleed in de middag van 5 maart.

Sinds 28 december 2005 maakte hij deel uit van ons bestuur. Net als bij het formeren van de werkgroep, die tot doel had: het realiseren van een Steunstee in het dorp Roodeschool, had de Gemeente instellingen, organisaties, kerken en ouderensozen benaderd om kandidaat bestuursleden voor te dragen. Ook in die tijd was het al moeilijk om aan bestuursleden te komen. Een voorzitter was helemaal lastig. Kammenga was geen onbekende in het dorp. Onder anderen bezorgde hij 23 jaar maaltijden van Tafeltje Dekje in het dorp en was hij jarenlang betrokken bij de intocht van Sinterklaas. De Steunstee was in zijn ogen ook een prachtig initiatief om het dorp en zijn omgeving leefbaar te houden en de mensen de mogelijkheid te geven zolang mogelijk zelfstandig te wonen. Hij bood aan als er niemand was, de kar mee te helpen trekken.

We kunnen stellen dat hij zich al die jaren met enthousiasme en gedrevenheid ingezet heeft voor de Steunstee in Roodeschool. Hij is er altijd in blijven geloven.

Er zijn veel gedenkwaardige momenten geweest die we onder zijn leiding hebben mogen meemaken. Eén van die momenten was zeker ons 5-jarig bestaan die we met het dorp gevierd hebben. Er is nog veel te vertellen over de dingen die we in de achter ons liggende periode van ruim zeven jaar met elkaar hebben beleefd. We denken aan het gereedkomen van de Jeu de Boules baan, het ingebruiknemen van ons Digitaal Schoolbord door de Burgemeester. Een andere gebeurtenis waar we met veel genoegen op terugkijken is de opening van het nieuwe seizoen vorig jaar september. We waren bijeen in de grote zaal van het Dorpshuis waar jong en oud zich vermaakte met de WII en de loopfietsen en waar aandacht besteed werd aan de cadeaus van Woningstichting Wierden en Borgen en de Rabobank Noord Groningen. De overdadige vergadercultuur was niet aan hem besteed. Zijn motto waren de 3K's: Klein, Kort en Krachtig. Door actief meedenken en nieuwe ontwikkelingen niet uit de weg te gaan, is er onder zijn leiding, in de afgelopen jaren veel tot stand gekomen. We zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd, We hebben die dank kunnen tonen door onze aanwezigheid op de condoleance van vrijdagavond 9 maart 2012.

De naam Kammenga zal altijd verbonden blijven aan de beginperiode van de Steunstee in Roodeschool,
Zo zullen we aan hem blijven denken.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte met dit zware verlies.

Namens Bestuur en Vrijwilligers
Engelien Koster